



- **Inleiding onthulling pastoors- en (hoofd)kostersbord Sint-Petrusbasiliek Boxtel 3 april 2022**

In 2018, bij het 150-jarig bestaan van de Liempdse kerktoeren, is een pastoorsbord onthuld door toenmalig pastoor Jacques Grubben over de periode van de zelfstandige parochie Sint Jans Onthoofding te Liempde van 28 april 1603 tot 1 januari 2015.

Deze Sint-Petrusbasiliek kende al een organistenbord en binnen het parochiebestuur van de Heilig Hartparochie is eind 2020/begin 2021 gesproken om ook voor de drie overige kerkdorpen een pastoorsbord te laten maken in de stijl van het bord dat in 2018 in Liempde is gemaakt door vormgever Trees van Nuenen. In het bord zijn het logo van de Heilig Hartparochie, de gekozen parochiekleuren alsook de patroonheilige van de kerk verwerkt.

Om te komen tot die borden is in de drie kerkdorpen onderzoek in de Bisschoppelijke en lokale archieven gedaan en voor Boxtel kwam daarbij het idee in de Bestuurscommissie Personeel, Organisatie & Communicatie om ook voor de Boxtelse basiliek, de hoofdkosters op te nemen in een bord.

Inventarisatie van de pastoors gaf het volgende beeld van de BELL-parochies:

Boxtel → 1350 Gerardus de Bucstelle;
Esch → 1392 Petrus Smits;
Lennisheuvel → 1926 Arnoldus Manders (bouwpastoor);
Liempde → 1603 Gerardus Dobbeleijns.

- **Detail voor Boxtel en Liempde**

In 1671 werd Walterus Vogels benoemd tot pastoor van de toenmalige Sint-Petruskerk, gewijd aan Sint-Petrus's stoel Antiochië. Een jaar later, in 1672 - dat we in onze geschiedenis kennen als het Rampjaar, onlangs nog te zien in de Tv-serie: 'Het Verleden van Nederland' - werd pastoor Vogels ook pastoor van de toenmalige Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde - destijds nog de voormalige Sint Janskapel aan de Dommel -. Ook zijn opvolger Petrus Bekx werd pastoor van zowel Boxtel als Liempde. Dat was in 1704. Terwijl Bekx al in 1691 in Boxtel was benoemd.

Die geschiedenis herhaalde zich in 2014 toen Jacques Grubben, pastoor van Boxtel, eerst administrator van de Liempdse parochie werd en bij de fusie per 1 januari 2015 ook pastoor van zowel Boxtel als Liempde plus daarbij inmiddels ook van Esch en Lennisheuvel. Iets wat ook voor onze huidige pastoor Geertjan van Rossem geldt.

Na vandaag hebben dus twee kerken van de vier, die onze huidige Heilig Hartparochie telt twee pastoorsborden. Het idee is om de twee pastoorsborden voor Esch en Lennisheuvel te onthullen op de gedenkdag van de patroonheilige van genoemde kerken respectievelijk rond 1 oktober voor de Sint-Therisiakerk in Lennisheuvel en rond 7 november voor de Sint-Willibrorduskerk in Esch. Dat gebeurt in samenspraak met de lokale contactgroepen.

Wat Willibrordus betreft. Als parochie hebben we onze medewerking verleend aan de tentoonstelling van Museum Boxtel, kortweg MUBO die gisteren (2 april 2022) is geopend met als titel: Historie van Esch – De glimlach van Brabant. Dat laatste is een citaat van de toenmalige commissaris van de Koningin Dries van Acht die neerstreek in Esch. De moeite waard om deze tentoonstelling, die loopt tot juli, te bezoeken.

De borden die dadelijk onthuld worden door onze pastoor Geertjan van Rossem en huidige (hoofd)koster Francien Klomp-van Esch krijgen een plek in de torenhal of luidpoort en worden daarbij onderdeel van de Mariakapel die we als parochie daar willen inrichten voor een dagelijkse openstelling.